

Rituelen op de kruispunten van het leven



'Hoeveel moeite doen jullie voor voedsel?'



EN VERDER

- Eerste JobHulpMaatjes - pagina 2
- Pastorale dag voor iedereen - pagina 5
- 60 jaar Cantate Deo - pagina 7



# Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

2e jaargang | nummer 4 | april 2018

## Een bewogen hart

In het tweede bijbelboek Exodus stelt God zich aan Mozes voor. God is bewogen door de ellende van zijn mensen: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is, ik heb hun noodkreten gehoord, ik weet hoe ze lijden.' Daar gaat God mét Mozes iets aan doen. Aan het begin van het Nieuwe Testament vertelt Matteüs in hoofdstuk 9 dat Jezus diep geraakt was door mensen die uitgeput en hulpeloos waren. Lijfelijk: 'tot in zijn ingewanden', 'met een knoop in zijn maag'.



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

### Helpen doe je samen

De bewogenheid van God en de geraaktheid van Jezus zijn bepalend voor de blikrichting van de christelijke gemeente. In hoe we vieren, hoe we luisteren, in wat we doen. Een bewogen hart vertaalt zich liturgisch in kyrië (gebed om ontferming) en bemoediging, pastoraal in een luisterend oor, diaconaal in

concreet helpende handen. Gelovig bewogen-zijn heeft niet de pretentie alle nood te willen oplossen. Jezus ontkrampst ons helpen: het begint met één glas water (Matteüs 25:35). En broeders en zusters weten: helpen doe je samen. Soms vraagt dat om spontane actie. Maar vaak is ook organisatie nodig. Dat beseften de eerste

christenen al goed en daarom is toen de diaconie opgericht. Ook de diakenen sámen hoeven het niet alleen te doen: de Heilige Geest doet inspirerend mee (Handelingen 6:1-7)!

### In het licht van Pasen

Diaconale hulp is soms heel direct. Bij ongelukken en rampen bijvoorbeeld. Vaak is het ook iets

van lange adem. Vandaar de betrokkenheid van de diaconie bij schuldhulpmaatje, vluchtelingenwerk, buurtprojecten, zending en werelddiaconaat. Maar hoe je ook helpt, wat je zo geraakt voor anderen doet, heeft bijbels gesproken eeuwigheids-waarde. In bewogenheid zijn wij verwant aan God. Wat we in leven hebben willen zien, zullen

we zien aan de andere kant van leven. In het licht van Pasen: wie bewogen leeft, mag leven met verwachting.

• ds. Rein Algera  
PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

### lied van verwachting

uit het licht van de verwachting  
is een hemels visioen geweven  
God zelf wekt onze mensendroom tot leven  
wat kind'ren ooit ontbroken heeft  
wordt dan in overvloed hervonden  
al wie eens de liefde zag herleeft  
al wat ooit losbrak wordt herbonden

in het licht van de verwachting  
wordt een werelds visioen geweven  
armen eten, de zieke wordt genezen  
geen kleine wordt er meer veracht  
wie vluchtte krijgt een plek geweest  
wie het hemels Koninkrijk verwacht  
wekt zelf op aard' Gods droom tot leven

Uit: Rein Algera,  
Lucht tegen leegte, blz. 149

## Twaalf diakenen en hun 'werken van barmhartigheid'

'Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.'

In de christelijke gemeente geeft het ambt van diaken, 'dienaar', invulling aan de 'liefdedienst', vaak vertaald in de zeven werken van barmhartigheid. De eerste zes noemt Jezus Christus in Matteüs 25:35-36. In de middeleeuwen is daar een zevende aan toegevoegd: 'de doden begraven'. We vroegen zes koppels diakenen, oud- en jonggedienden, uit alle wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zoetermeer naar hun drijfveren om deze 'dienst van barmhartigheid' op zich te nemen.

- Wat beweegt/bewoog jou om diaken te worden/zijn?
- Wat is voor jou het hart van het diaconale werk?
- Waar droom je van als het gaat om diaconaat?

### OUDE KERK

• Rozemarijn Burger

#### 'Gewoon iets wat God van ons vraagt'

Ik ben een hele tijd pastoraal medewerker geweest en ik heb lang nieuw ingekomen mensen bezocht. Op een gegeven moment werd ik 64 en toen dacht ik: nu is het tijd om een serieus ambt op me te nemen. Dat heb ik gedaan, met veel plezier! 'Zorgen voor de ander', 'er zijn voor de ander' vind ik gewoon iets wat God van ons vraagt.

♥ Zorgen dat mensen die het geld echt nodig hebben, dat ook krijgen. Het is belangrijk dat je als diaken bewust bezig bent met de diaconale opbrengsten. Ik bedoel dan bijvoorbeeld 'Food for all'. Daar moet je verantwoord mee omgaan.

• Ik zou willen dat er voldoende diakenen zijn. We kunnen niet alles, je doet wat je kunt. Toch zou ik het niet verkeerd vinden als ook diakenen wat meer betrokken worden bij de zorg voor ouderen, zieken, weduwen, een rol die vaak eerder bij de ouderlingen ligt.



Marianne Hermans  
zeven jaar diaken

#### 'Raakvlakken zoeken met de jeugd'

Op deze manier kan ik iets voor de kerk doen. Ik zie het als een roeping van God.

♥ 'Er zijn voor anderen', zowel in de kerk als daar buiten, dat vind ik 'het hart'. Het feit dat je er voor de minder bedeeden kunt zijn. • Ik zou graag meer met de jeugd willen doen, dat met hen bespreken. Ik wil wel eens kijken welke raakvlakken daar liggen. Dat zou ik wel mooi vinden.



René Eshuis  
ruim drie jaar diaken

### PELGRIMSKERK

• Joke Westerhof

#### 'Openstaan voor elkaar'

Wij hebben de opdracht om onze talenten te gebruiken. Mijn talenten zijn onder andere zorgen en organiseren. 'Zorgzaam zijn en helpen waar dat nodig is' voor mij de reden om diaken te zijn. ♥ Openstaan voor mensen, met welk geloof dan ook en helpen



Marijke Vis  
veertien jaar diaken

waar nodig, op welke manier dan ook, is voor mij 'het hart' van diaconie. • Waar ik van droom? Alle mensen gelijke kansen en openstaan voor elkaar.

#### 'Praktisch voor elkaar klaarstaan'

Met kleine kinderen en een predikant als vrouw was een ambt praktisch niet uitvoerbaar. Nu zijn de kinderen wat ouder en binnen de Pelgrimskerk kon met name het diaconale team versterking gebruiken. Vandaar dat ik mijn talenten nu als diaken probeer in te zetten. ♥ Mensen helpen die praktische hulp nodig hebben, zoals voedsel, geld, scholing of het ophangen van een schilderijtje. Maar andere diaconale taken zijn minstens zo belangrijk, en leuk om te doen, zoals het samen vieren van het avondmaal of de organiseren van onze diaconale maaltijden. • Ik ben niet zo'n dromer, meer iemand die het liefst praktisch overzichtelijke problemen aanpakt. We leven in een wereld die snel verandert: hoe kunnen we nu en in de toekomst een goede invulling geven aan ons ambt? Een mooie uitdaging waar we zeker onze weg in vinden.



Nils van Velzen  
twee jaar diaken

ten voor andere mensen. Ze is als secretaresse bij de diaconie begonnen en later voorzitter geworden.

♥ Haar hart lag en ligt nog steeds bij het buitenlands diaconaat. Van jongs af wilde ze ontwikkelingswerk gaan doen. Dat is er niet van gekomen, maar ze heeft met veel plezier meegelopen aan de geldwerving voor buitenlandse projecten, onder andere door het organiseren van de Klavervier-maaltijden. • Ze vindt het belangrijk, dat diakenen zich ook inzetten voor randkerkelijke of buitenkerkelijke mensen, bijvoorbeeld door een inloophuis, of door het organiseren van maaltijden voor de buurt.



Trudy Kamminga  
was twaalf jaar diaken

#### 'Mensen helpen die dreigen af te glijden'

Toen Hilde in De Oase ging kerken, wilde ze graag wat voor haar gemeente betekenen en is ze diaconaal medewerker geworden. ♥ Ze vindt het leuk om praktisch bezig te zijn voor anderen. Als tiener heeft ze drie keer meegedaan aan projecten van de World Servants. Hierdoor maakte ze kennis met het werelddiaconaat. • Vanuit haar eigen geloofsovertuiging vindt ze het belangrijk om mensen te helpen, die dreigen naar de rand af te glijden. Bijvoorbeeld door een voedselbank te faciliteren voor mensen, die onvoldoende geld hebben of door projecten te steunen zoals JobHulpMaatje voor werklozen.



Hilde Maassen  
een jaar diaken

### DE OASE

• Els Alebregtse

#### 'Hart voor buitenlands diaconaat'

Trudy was net met pensioen gegaan en wilde zich graag inzet-



Meester van Alkmaar, 'De zeven werken van barmhartigheid', 1504, 120 cm x 472 cm

Lees verder op pagina 2



# Rituelen op de kruispunten van het leven

**PORTRET** • Er zijn momenten in het leven van een mens die cruciaal kunnen worden genoemd. Letterlijk: kruispunten. Het meest ingrijpende kruispunt in een mensenleven is wel het overlijden van een dierbare. Maar ook andere kruispunten, zoals huwelijk, geboorte, verhuizing, emigratie, kunnen ingrijpende ervaringen zijn. Rituelen en symbolen kunnen daarbij bijzonder troostend en helend zijn.



Aafke Halma is als ritueelbegeleider opgeleid om mensen op de kruispuntmomenten in het leven bij te staan. Zij is tot nu toe vooral betrokken bij het levens-einde van mensen. Zij verzorgt zelfstandig – of in samenwerking met anderen als dat een wens is – de inhoud van een afscheidsbijeenkomst, die religieus getint kan zijn of neutraal.

## Troost vinden

In haar begeleidende rol helpt ze mensen door deze moeilijke dagen heen. Samen met de familie zoekt ze de ultieme elementen en

symbolen voor een zingende ceremonie, die recht doet aan de overledene.

## Een stevig koord dat houvast biedt voor de komende jaren

'Het geeft bijzonder veel voldoening als je er in slaagt door vaak lange gesprekken de rode draden uit iemands leven te weven tot een stevig koord, dat houvast biedt voor de komende jaren. En ik mag daarbij de vormgeving van alle aspecten verzorgen.'

Haar hulp en ondersteuning helpt de naaste familie om zelf een belangrijk aandeel in de afscheidsplichtigheid te kunnen hebben. Ze weten dat Aafke als nodig hun rol kan overnemen als de omstandigheden dat vragen. Dat geeft vertrouwen. Ze vertelt dat een familielid maanden na een begrafenis contact met haar zocht en haar liet weten nog elke dag troost te vinden in de in een voorwerp gestolde symboliek, die onder leiding van Aafke ontwikkeld was. 'En daar doe je het voor!'

## Blij en rustig

Veel mensen willen tegenwoordig vaak al wel nadenken over hun uitvaart. Het komt veel minder voor dat ook kinderen en kleinkinderen al betrokken worden bij een meer spirituele invulling van het afscheid, ondersteund door rituelen en symbolen. Gebeurt dat wel, dan ziet Aafke vaak een heel blij gevoel ontstaan, omdat mensen dit in de kring van het gezin hebben kunnen bespreken. Het geeft rust, in de wetenschap dat het 'straks precies gaat zoals wij het graag gezien hadden'. Prachtig om daaraan te mogen meewerken.

• Fien Meiresonne



# Joodse herdenkingsdagen

De maand april begint voor de joden met het vieren van Pesach, het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Pesach begint op de Sederavond, vrijdag 30 maart, tijdens onze Goede Vrijdag.

Na Pesach zijn er nog drie belangrijke herdenkingsdagen.

- **12 april Jom Hashoa:** herdenkingsdag van de slachtoffers van de jodenvervolging en de opstand in het Getto van Warschau.
- **19 april Jom Hazikaron:** Israëliische herdenkingsdag voor gevallen soldaten en slachtoffers van terrorisme.
- **20 april Jom Ha'atsmaoet:** herdenking van de dag van onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël in 1948.

## Hoop op shalom

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat de staat Israël ontstond. Voor de Israëlieten is het een nationale feestdag. In de synagogen worden psalmen gezongen en speciale gebeden gezegd waarin de hoop op vrede wordt uitgesproken. Het gebed begint zo: 'Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de Staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing; neem haar onder Uw liefderlijke beschutting en spreid



*Uw beschermende vrede erover uit. Zend Uw licht en Uw waarheid aan hen die er aan het hoofd staan, zijn ministers en adviseurs en leid hen door goede raad die van U komt.'*

Bronnen: [www.beleven.org/feesten/joden](http://www.beleven.org/feesten/joden) en [jck.nl](http://jck.nl)

• Koos en Kobi Hendriks  
WERK GROEP KERK & ISRAËL

Advertentie

## ZEKER VAN VAKWERK ZEKER VAN DORP

### Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

## KIJK



## PERSPECTIEF

### Als iemand naar een naaste zoekt ...

**D**iaconie betekent: je dienstbaar opstellen voor de ander. Het leek een tijdje dat diaconie exclusief bestemd was voor verre volken, waar honger werd geleden, en ellende. Maar in eigen land (b)lijkt de verzorgingsstaat niet langer houdbaar. Mensen moeten het soms ineens maar zien te rooien, terwijl ze geen rooie cent hebben.

#### 'Waarom?'

Zo ook die mevrouw die verhuist naar een gelijkvloerse woning. Haar lichaam laat haar in de steek, haar man deed dat al langer geleden. De oude woning kende achterstallig onderhoud. Dat de woningbouw het herstellen in rekening brengt, had mevrouw niet geheel voorzien. Halte 2717 kwam in beeld en is gaan helpen. Niet direct met geld, maar met klussen als vloerbedekking verwijderen en verwerk. De mevrouw deed zelf het broodnodige, en er werd samengewerkt met Stichting Mooi en Kwadraad. Zo werden veel kosten bespaard. Mevrouw is niet gelovig. Ze

deed erg haar best niet te vloeken toen wij er waren. Ondertussen vertelde ze aan de burens dat ze zoveel hulp kreeg van de kerk. Ze vroeg ons: 'Waarom doen jullie dit voor mij?' 'Wel, omdat wij geloven dat ieder mens een kind van God is, ieder even waardevol.' We zijn elkaars naasten.

Is er ook iets missionairs aan dit verhaal? Jazeker. Door uit te dragen waarom we helpen, maar ook door te laten zien dat we als Zoetermeerse kerken midden in de buurt, wijk en stad staan en samenwerken met niet-identiteitsgebonden organisaties.

#### 'Hier zijn wij!'

Wanneer iemand binnen jouw gezichtsveld struikelt, is het niet meer dan logisch hem of haar even te helpen. Je vraagt niet naar huidskleur, naar geloof of naar een naam. Als iemand zijn of haar naasten zoekt, mogen wij als kerk zeggen: 'Hier zijn wij!' Dát is in mijn ogen diaconie.

• Johan Roest  
BUURTPASTOR HALTE 2717

Advertentie

"Zorg dichtbij en zolang mogelijk in de eigen vertrouwde leefomgeving."

Wij bieden persoonlijke zorg bij mensen thuis en verlenen dit vanuit de christelijke normen en waarden. Wij zijn werkzaam in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. U kunt bij ons terecht voor:

- Huishoudelijke en persoonlijke verzorging
- Verpleging en begeleiding
- Palliatieve zorg en casemanagement dementie

Op dit moment hebben wij vacatures open staan voor de functies: **Verpleegkundige**, **Verzorgende IG** en **Hulp bij huishouden**.

Voor meer informatie kijk op onze website [www.allcura.nl](http://www.allcura.nl).



Julianastraat 16b  
2731 EG Benthuisen  
079 - 331 00 52  
[info@allcura.nl](mailto:info@allcura.nl)

Word jij onze nieuwe collega?



**OUDE KERK**

► **Leerhuis 'Simson en Delila'**  
Laatste leerhuisavond van dit seizoen, nu over het bijbelboek Rechters. Een periode in de geschiedenis van Israël, die 'de donkere middeleeuwen van bijbels Israël' genoemd zou kunnen worden. Hierin speelt het verhaal van de richter Simson een grote rol. Veel kunstenaars zijn erdoor geïnspireerd. De Franse componist Camille Saint-Saëns bijvoorbeeld heeft een opera gemaakt over 'Simson en Delila'. We zullen een paar stukken van dit werk bekijken en beluisteren: een heel andere benadering dit keer.  
23 april, 20.00 uur, Wijkgebouw Dorpsstraat 57; ds. Kees Wesdorp

**DE OASE**

► **Rondom de vlammen**  
Op Stille Zaterdag 31 maart is er om 16.00 uur een laatste viering in deze 'kleur-en-bezinningsserie' in de Paascyclus. Er branden al veel kleuren kaarsen, maar vandaag, op een dag die zwart als de nacht is, mag er nog een kleur bij: wit. We ontsteken de witte kaarsen en denken na over vergeving en nieuwe kansen die dan ontstaan.

► **Rondom de bron**  
Op de woensdagen 4 en 18 april zijn er weer gesprekken 'Rondom de bron' in De Oase van 19.00-19.45 uur. Eerst een kort liturgisch moment, daarna gesprek over een onderwerp. U kunt ook zelf een onderwerp inbrengen of voorbereiden. Neem dan contact op met ds. Carina Kapteyn.

► **'Droef gemoed' van Bodar**  
Op dinsdagavond 10 april is er om 19.30 uur in De Oase een gesprek over het boekje *Droef gemoed* van Antoine Bodar. Bodar maakte verschillende periodes van depressie mee en hij spreekt hier openhartig over. Het onderwerp nodigt uit tot verder gesprek.  
Opgeven: ds. Carina Kapteyn T 347 85 33 E dsmckapteyn@gmail.com Bent u niet in de gelegenheid en hebt u wel interesse, dan kunt u dat ook aangeven.

**DE REGENBOOG**

► **Leerhuis 'Waar Je ook bent': Dietrich Bonhoeffer**  
Aan de hand van een boekje van Kick Bras, *Voor het leven. De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer*, bestuderen we teksten van deze moderne mysticus. Een bijzondere avond waarin we ondergedompeld zullen worden in deze zo sterke theoloog en aimabel mens.  
5 april, 20.00 uur, De Regenboog € 2,50, incl. teksten; inleiders: ds. Dick Sonneveld en Hans van der Bilt

► **Close reading**  
Na de *lectio divina* staan we deze *close-reading*-avond stil bij Lucas 12:49-53 en bij Mattheüs 10:34. Heftige teksten die spreken over 'verdeeldheid' en over een zwaard dat verdeelt! Jezus komt verdeeldheid brengen en er is een zwaard dat slijpt! Het wordt weer een spannende en zeer verdiepende avond met een verrassende uitkomst! Welkom, ook als je niet eerder geweest bent.  
12 april, 20.00 uur, De Regenboog ds. Dick Sonneveld



**Cantatedienst in Oude Kerk**



**GOEDE HERDER** • 'Du Hirte Israel, höre' is de titel van Bachcantate BWV 104. Deze cantate – voor de periode ná Pasen – bezingt op verschillende manieren het beeld van de herder. Het openingskoor gaat over 'de Herder van Israël' uit Psalm 80 en het slotkoraal is een bewerking van Psalm 23: 'De Heer is mijn Herder'. De lezing bij de cantate gaat over Jezus' woorden 'Ik ben de Goede Herder' uit Johannes 10. Zondagavond 22 april voert het Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de Jong en samen met solisten en musici deze cantate uit. Ook klinkt Psalm 23 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' van H. Schütz, een voorloper van J.S. Bach. De cantatedienst wordt geleid door ds. C.H. Wesdorp.

Zondag 22 april, 18.30-19.30 uur; Oude Kerk, Dorpsstraat 59  
W [www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor](http://www.oudekerkgemeente.nl/projectkoor)

**MET ANDERE OGEN**

In deze rubriek is Kerk in Zoetermeer een serie portretten gestart van 'buitenlandse' kerken in onze stad.

**CHINESE EVANGELISCHE KERK 'GELOOF, HOOP EN LIEFDE'**

**'Hoeveel moeite doen jullie voor voedsel?'**

Zodra ik de deur binnenstap, voel ik me thuis, vanwege het hartelijke welkom. 'Bent u hier voor het eerst? Ik zal uw jas even ophangen.' 'Wilt u uw naam opschrijven, dan kunnen we u straks welkom heten!' Iemand komt bij mij zitten. 'Anders zit u zo alleen, u kent nog niemand.' Inderdaad, de mensen kennen elkaar en er wordt flink bijgepraat. Veel jongeren en veertigers, valt me op.



De kerkzaal ziet er sober uit. Centraal in het liturgisch centrum hangt een kruis, van achter verlicht, met daarnaast twee grote beeldschermen. Daar wordt actief en efficiënt gebruik van gemaakt. Als eerste lied zingen we 'Amazing Grace' Op de schermen staat de Chinese tekst, met daaronder de uitspraak. Het blijkt dat veel kerkleden al lang in Nederland wonen en moeite hebben met de Chinese taal, vooral het schrift. De manier van zingen is rustig en aandachtig. Goed om 'Amazing Grace' in het Chinees mee te kunnen zingen ...

**Pittig visgerecht**  
Bijzonder is de manier waarop de bijbelzinnen gebeuren: de teksten verschijnen op de schermen, in Chinees en Nederlands, en alle kerkleden lezen deze samen hardop. Deze zondag is dat Johannes 6, waar Jezus de mensen zegt dat ze moeite moeten doen voor geestelijk voedsel en niet voor voedsel dat vergaat. Voorganger Joyce Wong (Amsterdam) gaat daarop door. Ze laat een pittig visgerecht zien en vertelt hoe ze dit in Hong Kong bij een vriend zou gaan eten. Hij woonde op de achtste etage, de liften en de airco waren stuk. 'Maar ik had al die moeite ervoor over, want ik wilde graag dat visgerecht proeven. Hoeveel moeite doen jullie voor voedsel?' Ze volgt de geprojecteerde

bijbelteksten en geeft zo bijbelstudie en een uitleg voor het eigen leven tegelijk. Om de paar zinnen wordt haar verhaal vertaald in het Nederlands, à la minute, een presentatie van de vertaalster!

**Godsgeschenk**  
Na de preek worden de twee nieuwe gasten genoemd en welkom geheten. We gaan staan en er wordt vriendelijk naar ons geknikt en geklapt. Daarna wensen we elkaar zingend Gods liefde toe en ieder neemt uitgebreid de tijd om elkaar de Vrede van Christus toe te wensen. Het voelt als een Godsgeschenk om zo onze Chinese christelijke broeders en zusters te ontmoeten en die eenheid te ervaren door verschillen van taal, cultuur of geloofsbeleving heen!

Elke zondag van 10.00-11.30 uur  
Kerkgebouw De Olijftak, Antigoneschouw 33 W [www.ghlkerk.nl](http://www.ghlkerk.nl)

• Mieke Brak

**14 APRIL Pastorale dag voor iedereen**

Thema: 'Verder op bezoek' – rituelen op kruispunten van het leven

Iedereen die betrokken is bij bezoekwerk en pastoraat is van harte welkom op de pastorale dag in de Ichthuskerk die op zaterdag 14 april gehouden wordt van 10.00 tot 14.45 uur, inclusief een verzorgde lunch. De dag begint met een korte opening. Daarna beluisteren we inspirerende (ervarings)verhalen over wat muziek, verhaal en beeld kunnen betekenen in het pastoraat. 's Middags gaan we met elkaar aan de slag. We bedenken in

workshops hoe rituelen mensen in verschillende levensfasen verder kunnen helpen. Daarbij komt ook de vraag naar voren hoe het kerkgebouw of een andere locatie daarbij behulpzaam kan zijn. De dag sluiten we af met een korte viering.

Aanmelden: E [pastoraledag@pwzn.nl](mailto:pastoraledag@pwzn.nl) Kosten: vrijwillige bijdrage  
Dieetwensen voor de eenvoudige lunch graag van tevoren doorgeven. Vragen? Jacqueline Gravesteijn T 06-1707 6184 of Peter Balk T 06-4468 8670



**ADVENTSKERK**

Julianalaan 3  
7 april 9.30 uur  
8 april 12.30 uur  
9 april 15.00/20.00  
16 april 15.00 uur  
25 april 20.00 uur  
30 april 15.00 uur  
Zie ook W [www.kerkinzoetermeer.nl](http://www.kerkinzoetermeer.nl) > Gaandeweg

**Leven in aandacht:** meditatie Toon Vessies en Saskia Stolwijk T 331 05 60  
**Lunchbios:** 'Vergeet mij niet' (2013) – documentaire over vluchtelingenkinderen die in Katwijk terechtkomen en daar onderwijs krijgen. € 9 incl. lunch  
**De wereld van Sofie:** 'Freud en het onbewuste' (p.459-477) € 5 niet-leden; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992  
**Weg met de Bijbel:** contextgericht bijbellesen € 5 niet-leden; ds. Karl van Klaveren T 06-1104 1992  
**Te gast in de moskee:** Oranjemoskee, Schoolstraat 50. Bij de Vredesloop in september ontdekten we deze moskee, vlakbij onze kerk. De Turkse moslims hebben ons gastvrij uitgenodigd voor een kennismaking. Mannen en vrouwen zijn welkom. Opgeven: ds. Karl van Klaveren  
**De krant op tafel:** Gesprekscring over actualiteit, ook in het persoonlijke leven

**NOORD**

► **Jongeren-Chagallviering**  
Na de zes mooie Chagallvieringen over levenskruispunten, nu een Chagallviering voor en door jongeren. Het thema is: 'Geloven' en iedereen – jong en oud – is van harte welkom. De voorganger is ds. Jaap van den Akker.

► **Meditatieve vieringen**  
*Vroege Paasmorgen*  
Deze maand begint met een bijzondere meditatieve viering op Paasmorgen. Om 6.25 uur, als het nog donker is, begint in de Buurttuin Zoete Aarde (aan de Broekwegzijde) een ingetogen en verwachtingsvolle viering van de opstanding. Rondom de paaskaars zijn we stil, zingen we liederen en houden we voorbeden terwijl de nieuwe morgen daagt. Na afloop is er een Paasontbijt.  
*Verhalen van mensen – sporen van God*  
**8 april:** 'Een diep verlangen'. Een geadopteerde vrouw verlangt ernaar haar vader te vinden. Zo staat er over God in Jesaja: 'Ik vergeet je nooit, ik heb je in mijn handpalm gegrift.'  
**15 april:** 'Onuitsprekelijk geheim'. Een vrouw zegt: 'Hoe ouder ik word, des te minder weet ik van God.' Zo kon Mozes het gezicht van God niet zien.  
**22 april:** 'Als een mantel om mij heen'. Een man die verwrad en koud op straat loopt, krijgt een beschuttende deken. Zoals God aan Jacob bescherming belooft op zijn vlucht.  
**29 april:** 'Bron van nieuw leven'. Na de dood van hun dochter komt er voor een echtpaar een nieuw begin. Zoals Pasen voor de volgelingen van Jezus een nieuw begin is.  
19.30-20.00 uur, Ichthuskerk  
E [rvanderkruktm@ziggo.nl](mailto:rvanderkruktm@ziggo.nl)



**ONDER WOORDEN**

**Aangereikte tijd**

dat er tijd mag zijn aangereikt in toekomst onderweg in aandacht in ontvankelijkheid in gastvrijheid aanschouwend kome wat er komt

dat er ruimte mag zijn aangesproken in mededogen in grenzeloze taal verstaanbaar in een ander in het onverwachte in de Ander aangeroepen op-ademend opgestaan

dat er leven mag zijn aangeraakt in liefde in nabijheid in ongezien verlangen naar Licht over schaduwen heen aangespoord in ongeduldiger turen

een nieuw lied  
Sjon Donkers  
Stadsgeenoot en dichter





